

Als...  
Als ik de dingen niet meer weet,  
als ik de namen niet meer ken,  
wat ik weet meteen vergeet,  
zodat ik onherkenbaar ben.  
Denk dan aan de weg door mij gegaan,  
zo heb ik het niet voor niets gedaan.

Mevrouw

## Frieda De Wolf

weduwe van de heer Jacqui Baeyens

geboren te Sint-Maria-Lierde op 27 oktober 1941  
en overleden te Zottegem op 11 juni 2024.

We nodigen u uit om afscheid te nemen  
van Frieda, in beperkte kring,  
in de afscheidsaula van Uitvaartcentrum De Varen,  
Hoogstraat 63, 9620 Zottegem  
**op woensdag 19 juni 2024 om 10.30 u.**  
waarna haar as wordt uitgestrooid op de strooiweide  
van de de stedelijke begraafplaats  
te Zottegem, Kluisstraat.

Dit melden u:

Jurgen en Nathalie Baeyens - Hageman  
Yana

*haar kinderen en kleinkind,*

haar broer, schoonbroer, schoonzus,  
neven en nichten.

De families De Wolf - Baeyens

Met dank aan het verplegend en verzorgend personeel  
van WZC Egmont.

Rouwadres: Kerklandstraat 9, 9620 Zottegem  
U kan ook online uw medeleven betuigen  
via [www.devaren.be](http://www.devaren.be)

*De Varen Uitvaartcentrum Zottegem 0478/30 39 60*